

WOORDJE VAN DE DIRECTIE

49 zesdeklassers nemen straks afscheid van onze school. Weg... op zoek naar een nieuwe toekomst...

2 mensen van ons personeel verlaten straks de school. Weg... op zoek naar een nieuwe toekomst...

De school is voortdurend in beweging. Nieuwe peuters, kleuters en leerlingen komen, andere gaan...

Net die beweging maakt het zo boeiend. Elke keer aanpassen, bijsturen... geen enkele dag op school is gelijk.

En toch stoppen we even de beweging. Wie voortdurend in beweging is, moet ook af en toe tijd nemen om te rusten...en die rust heet: VAKANTIE!

Aan iedereen die straks afscheid neemt, aan iedereen die met ons in volste vertrouwen mee in beweging was dit schooljaar, aan iedereen die er straks opnieuw bij is:

Een zalige vakantie!

Koen Dierynck
Directeur

Sanne Cordier
Adjunct-directeur



PROEFPROJECT SCHOOLSTRAAT

Met het einde van de schoolstraat eindigt ook het proefproject. Door de komende bouwwerken zal de schoolstraat niet verlengd worden. Toch leverde die de voorbije twee jaar enkele interessante ervaringen op. Door minder verkeer in de Steenstraat te loodsen is het voor ons schoolpubliek veiliger om de straat over te steken. Ouders of grootouders die parkeerden op de parking van AZ Delta geraakten vroeger weg dan wie toch koppig in de Steenstraat parkeerde om zijn of haar kind op te halen. Maar ook... wie de schoolingang langs de Steenstraat gebruikt, vermijdt drukte en onveiligheden. Nog steeds wachten teveel ouders hun kind op aan de ingang Brugsesteenweg. Nog steeds zien we daar onveilige situaties.

Laat ons dus volgend schooljaar van deze ervaringen gebruik maken om te blijven streven naar een maximaal verkeersveilige schoolomgeving. Tijdens de welkomdag en begin volgend schooljaar communiceren we uitgebreid verder over alle veilige mogelijkheden.



ZOMERSCHOOL

Ook dit jaar zomer op school en school in de zomer... Voor de derde keer organiseert SBS De Brug een zomerschool.

Een aantal leerlingen maken zich halverwege augustus klaar voor het nieuwe schooljaar. Even opwarmen om daarna het schooljaar goed te starten...



WELKOMDAG

DINSDAG
30/08/'22
14u. tot 18u30

IN DE SPOTLIGHTS... ZE KOMEN EN GAAN...



Op het einde van dit schooljaar nemen we jammer genoeg afscheid van enkele mensen die onze school mee ondersteunden. Laura Vandewalle (6a) maakte van de gelegenheid gebruik om enkele (stoute)

vraagjes te stellen aan juf Nathalie, onze secretariaatsmedewerkster Dorine en muzikale meester Hans. Dank je wel voor jullie inzet!

Tegelijk belde Laura eens meester Piet op. De ene verlaten de school, maar meester Piet kwam dit jaar echt terug om les te geven op school. Ook hem stelde Laura enkele vraagjes. Welkom terug in het team meester Piet!



Juf Nathalie

... naar een andere school

(de telefoon gaat over)

Nathalie: "Hallo, ..."

Laura: "Hallo, dag juf Nathalie... "

Nathalie: "... ik ben nu eventjes niet bereikbaar, maar laat een berichtje voor mij na "

Laura: (schiet in de lach)

(de telefoon gaat opnieuw over)

Nathalie: "Met Nathalie ..."

Laura: "Dag Juf Nathalie, met Laura uit 6A. We willen jou graag enkele vraagjes stellen. Heb je even tijd? Kan je op deze vraagjes kort antwoorden?"

Nathalie: (schaterlach) "Absoluut ... Ben jij het die eerder al gebeld hebt? Ik dacht al dat er iets mis was. Ik zat er al mee in ..."

Laura: "Hoe gaat het met jou?"

Nathalie: "Hoe het met mij gaat? Supergoed, heel druk!"

Laura: "Dit schooljaar verlaat jij onze school. Ga jij dan met pensioen?"

Nathalie: "Nog niet, neen, ik ga niet met pensioen."

Laura: "Ben jij al oud? Hoe lang werkte je al op onze school?"

Nathalie: (denkt na) "Op deze school heb ik 24 jaar gewerkt."

Ik zal jullie nooit vergeten!

Laura: "Was jij altijd al de juf van het tweede leerjaar?"

Nathalie: "Neen, ik heb ook heel lang het derde leerjaar gegeven, samen met meester Bart. En ook een beetje het vierde leerjaar. Ik heb wat vanalles gedaan."

Laura: "Vond je het leuk bij ons op school?"

Nathalie: (antwoordt heel uitbundig) "Maar ongelooflijk leuk! Ik zal jullie nooit vergeten, en eigenlijk vind ik het wel jammer dat ik weg moet ... Maar doordat we verhuizen kan het echt niet anders. Elke dag een uur rijden ..."

Laura: "Als je niet op pensioen gaat, wat ga je dan doen?"

Nathalie: (klinkt heel enthousiast) "Ik ga opnieuw lesgeven in een ander schooltje, in het eerste leerjaar."

Laura: "Welke lessen gaf je het liefst?"

Nathalie: (herhaalt de vraag) "Eigenlijk allemaal, maar ik gaf heel graag wiskunde en tekenen."

Laura: "Wat ga je zeker niet vergeten over SBS De Brug?"

Nathalie: "De hele lieve lieve collega's, waar ik een hele goede band mee had. Met de ene nog beter dan de andere. Eigenlijk zijn dat vrienden geworden én natuurlijk een super goede directeur die ik nooit zal vergeten. Een directeur die alles doet ... Hij staat altijd voor ons klaar, dat vind ik heel belangrijk!"

Laura: "Ga je ons missen?"

Nathalie: "Wat denk je! Ja heel hard. Ik heb al veel geweend."

Laura: "Dank je wel juf Nathalie om onze juf te zijn. Wij gaan jou ook missen. We wensen jou nog een mooie toekomst!"

Nathalie: "Merci!"



Dorine

... gaat op pensioen

(de telefoon gaat over)

Laura: "Hallo het is hier met een leerling van SBS De Brug, kan ik Dorine spreken?"

(na het wachtmuziekje)

Dorine: "Goedemiddag met Dorine!"

Laura: "Hallo, dag Dorine, het is hier met Laura Vandewalle uit 6A. We willen je graag enkele vraagjes stellen. Heb je even tijd om enkele vraagjes kort te beantwoorden?"

Dorine: "Ik ga zeker tijd maken voor u. Zeg maar ..."

Laura: "Hoe gaat het met jou?"

Dorine: "Met mij gaat alles prima (glimlacht). Ik ben een beetje zenuwachtig..."

Laura: "Waarom zien we je niet meer de laatste tijd op school? Was je ons beu misschien?"

Dorine: "Ik was jullie zeker niet beu, maar door corona is er beslist om niet te veel naar verschillende scholen te gaan. En in de Brug was het nogal 'druk', en daarom ben ik in de Octopus gebleven."

Maar ik werk toch nog een paar zaken af voor de Brug vanop afstand.”

Laura: “Straks verlaat jij onze school. Ga jij dan met pensioen?”

Dorine: “Ja ik ga met pensioen!”

Laura: “Ben jij al oud? Hoe lang werkte je al op onze school?”

Dorine: “Ik werk ... (denkt na) van september '93 op jullie school. September 1993, momenteel ben ik 62 jaar.”

Laura: “Amai, de directeur heeft wel veel secretaresses zeg. En jullie moeten precies wel hard werken. Wat moest jij doen?”

Dorine: “Hoh, ... (zucht diep). Mijn taak was voornamelijk telefoons beantwoorden, de mensen ontvangen, de maaltijden doorgeven op tijd, de bestellingen klaarmaken, de bestellingen plaatsen, de nascholingen van de leerkrachten allemaal bijhouden, ... En een beetje werk dat de directeur vroeg: Kan je dit? Kan je dat? ...koekjes nemen... dat was het een beetje.”

Laura: “Vond je het leuk bij ons op school?”

Dorine: “Ik vond het zeer leuk bij jullie op school, echt waar. Ik kwam graag naar de Brug, maar door corona is het anders gelopen.”

Laura: “Vond je dat je hard moest werken?”

Dorine: “Euhm ... Er moest gewerkt worden, maar er was ook tijd voor nog een beetje plezier.”

Laura: “Wat deed je het liefst op onze school?”

Dorine: “(denkt na) Wat ik het liefst deed? Goh, eigenlijk was het gelijk. Enkel de studie deed ik niet graag. Ik heb een tijdje de studie moeten doen bij de vorige directeur én dat deed ik echt niet graag.”

Laura: “Straks ga je wel veel tijd over hebben? Mag ik even nieuwsgierig zijn. Wat ga je dan doen?”

Dorine: “Wat ik ga doen ... Euhm, ik heb een man die thuis is. We gaan samen ons werk doen, thuis. Ik heb ook nog een kleinkindje van 3 jaar. We zorgen regelmatig voor het kindje ook. En anders ... 'k Heb een nieuwe fiets gekocht, 'k ga gaan fietsen als het weer het toelaat. En ik ga ook een beetje

vriendschappen terug opnemen die ik verloren had.”

Laura: “En ook een pintje drinken?”

Dorine: “(volmondig) Ja, en meer dan één, voor één kom ik niet buiten.”

Er moest gewerkt worden, maar er was ook tijd voor nog een beetje plezier.

Laura: “Ga je de school missen? Wat zal je altijd onthouden? Of vergeet je alles en begin je jouw pensioen?”

Dorine: “Ik vergeet het zeker niet, ik ga de school missen, ik ga het werk missen, maar ik zal er mooie herinneringen aan overhouden!”

Laura: “Wel Dorine, de school zal jou zeker ook missen. Dank je wel voor alle inspanningen voor onze school. We wensen jou straks nog een heel leuke tijd en een mooie toekomst.”

Dorine: “In orde, dankjewel! Ja, daag é...”



Meester Piet
... keert terug

(de telefoon gaat over)

Piet: (roept luid) “Hallo!”

Laura: “Dag meester Piet, het is hier met Laura van SBS De Brug, heb je even tijd voor mij over de middag. We zouden je graag een paar vraagjes stellen, of was je je middagdutje aan het doen?”

Piet: “Maar ik kom straks naar school hoor, ik moet lesgeven ...”(spreekt

Laura: “We zouden je graag een paar vraagjes stellen.”

Piet: Zeg maar!”

Laura: “Hoe gaat het met jou?”

Piet: “Goed, heel goed! Druk, druk, ...”

Laura: “Waarom zien we jou terug op onze school? Ben je op pensioen zijn beu? Verveel je je thuis of kom je naar de juffen kijken?”

Piet: (antwoord heel serieus) “Zeker niet, ik help waar het mogelijk is. Als je 40 jaar lesgegeven hebt, help je graag waar het nodig is. Mijn hele familie staat in het onderwijs én in mijn school, SBS De Brug, kan ik het niet laten om te helpen. Ik heb met de meeste collega's nog samengewerkt.”

De kinderen weten nu veel meer dan vroeger.

Laura: “Wat doe je nu op onze school?”

Piet: “Ik doe nu een part-time: connect lezen en dan nog andere dingen ook. Ik neem deze avond nog een proef af, geef ook nog thuisonderwijs... al zo'n dingen.”

Laura: “Wat is connect lezen?”

Piet: “De kinderen die bij mij zitten, dat zijn kinderen die een achterstand hebben in lezen. Ik lees met een groepje van 4-5 leerlingen, ze krijgen elk een leesmomentje. Ik herhaal dat op maandag, dinsdag en donderdagmiddag. Versta je het?”

Laura: “Ik weet wel, de kinderen vroeger waren niet zo braaf als nu maar is er eigenlijk veel veranderd in vergelijking met vroeger?”

Piet: (gaat in het dialect helemaal op in deze vraag) “Je kunt dat niet meer vergelijken, nu hebben ze allemaal ‘dingen’ zoals de i-pad, een digitaal bord, ...Vroeger kwam je binnen om 8.30u. en gingen ze om 16u. (te vieren) naar huis. Toen ik hier binnen kwam bestond zwemmen met school nog niet. Er was met moeite een uurtje turnen per week. De directeur zei me vroeger: ‘Het is hier taal en wiskunde, dat je zal geven’.

Als ze goed hun best doen, mag je eens tekenen geven. Ik was zelf muzikaal, maar ook daarop zei de toenmalige directeur 'Het is taal en wiskunde!' We kregen dan ook regelmatig bezoek van de directeur die de leerlingen kwam opvragen. Ik spreek hier nu van de jaren '70. De kinderen weten nu veel meer dan vroeger ..."

Laura: "Ben jij braver geworden?"

Piet: "Ewel, hoe langer je lesgeeft, je zelf kinderen én kleinkinderen hebt ... sta je anders voor de klas. Ik heb altijd graag tussen de leerlingen gestaan. Vroeger stond de meester in SBS De Brug op een trede boven zijn leerlingen. Ik heb dat nooit gedaan. Er is nu veel veranderd, vroeger sloegen ze nog met een lat op de handen. Ik was zelf geen 'braven', heb dat meegemaakt, maar heb dat nooit gedaan. Ik begreep mijn leerlingen, stond er altijd graag tussen."

Laura: "Zou je nog volledig in De Brug willen werken?"

Piet: "(twijfelt, denkt diep na) Hohja volledig ... vorig jaar heb ik ook zes maanden lesgegeven bij mijn zoon aan een Hongaars meisje. Maar ik denk niet dat ik het nog fulltime zou doen ..."

Laura: "Dus... de directeur mag je volgend schooljaar opbellen?"

Piet: "Hij mag mij gerust opbellen, dat weet hij...! Koen was zoveel jaar geleden ook mijn collega..."

Laura: "Wat deed jij de laatste tijd in het materiaalhok van de school?"

Piet: (lacht) "Ewel ... al de boeken die binnenkomen op school heb ik gecontroleerd. Ik doe dat om mijn collega's te sparen, want dat is enorm lastig en heel zwaar. Ik heb ze allemaal afgeteld en persoonlijk naar de klas gebracht, mijn collega's appreciëren dat. Ik doe dat al enkele jaren ... Dat is echt een job voor een man."

Laura: "Ben je ook blij dat het straks voor jou grote vakantie is? Of zal je vervelen?"

Piet: "Ik ga mij zeker niet vervelen, dat is nog eens echt ontspanning. Maar mag ik eens iets vragen, wordt het gesprek opgenomen? Mag ik nog eens vragen, met wie spreek ik ..."

Laura: "Met Laura Vandewalle, uit het zesde leerjaar van meester Bart ... Wel meester Piet, we zijn heel blij dat je er dit jaar terug bij was. Je

hebt de school zeer goed geholpen. Dank je wel voor alle inspanningen. Misschien tot volgend schooljaar, maar niet vergeten...ook eerst even grote vakantie he."

Piet: "Dankjewel, en hetzelfde voor jou! Daag ... Het beste!"



Meester Hans
... stopt met zingen (bij ons op school)

(de telefoon gaat over)

Laura: (stelt haar opnieuw voor)

Hans: "Hallo, ...!"

Laura: "Dag meester Hans, hoe gaat het met jou op het einde van dit schooljaar?"

Hans: "Ik ben heel moe, omdat het heel druk is geweest. Maar voor de rest gaat het heel goed met mij ..."

Ik ben altijd bezig met muziek, maar ik weet niet of ik verslaafd ben.

Laura: "Ik hoorde dat je volgend schooljaar niet meer naar onze school wil of mag komen. Zongen de leerlingen van het derde leerjaar dan zo vals?"

Hans: "Ze hebben hun best gedaan, ... (verbetert zichzelf) eigenlijk moet ik zeggen dat ze het SUPERgoed hebben gedaan. Ik vind het zelf erg jammer dat het het laatste jaar is bij jullie op school."

Laura: "Een meester werkt op school om de kinderen iets bij te leren. Maar we hebben jou alleen maar

horen zingen. Of hebben ze toch iets bijgeleerd?"

Hans: "Ik denk dat ze naast het zingen heel veel hebben bijgeleerd. Goed samenwerken én goed luisteren naar elkaar!"

Laura: "En heb je de juffen iets bijgeleerd?"

Hans: (zucht diep) "Ik denk dat ik evenveel van de juffen heb geleerd, als dat zij van mij hebben geleerd."

Laura: "En wat dan?"

Hans: "Ik denk dat de juffen hebben geleerd over zingen met de kinderen en over andere manieren om de aandacht te vragen. Zelf heb ik geleerd om beter naar alle leerlingen te kijken, te luisteren én dat met een andere 'blik' te doen."

Laura: "Zingen de juffen niet te vals?"

Hans: (met een knipoog en glimlach) "Ze doen hun best, ze doen het prima!"

Laura: "Ik zing alleen in de douche of als niemand het hoort, maar jij zingt wellicht in de douche en vooral als iedereen het hoort meester Hans. Ben jij verslaafd aan muziek?"

Hans: (twijfelt) "Dat is een moeilijke vraag ...Ik ben altijd bezig met muziek, maar ik weet niet of ik verslaafd ben. Ik zou het wel niet kunnen missen! Dus ... misschien toch wel!"

Laura: "Je was hier nu drie jaar bij ons meester Hans. Zien we jou nog terug of ben je de meesters en de juffen beu en wil je ons, de kinderen niet meer zien?"

Hans: (lacht luidop) "Euh. Ik zou het fijn vinden om jullie allemaal nog te zien."

Laura: "Als je niet meer bij ons werkt, ga je dan ook met pensioen. Of wat ga jij na de vakantie doen?"

Hans: "Ik geef gewoon voort les, maar aan andere kinderen en op een andere plaats."

Laura: "Dank je wel meester Hans om drie jaar bij ons de hoogste noot te zingen. Onze leerlingen vonden het supertof. Ons secretariaat zegt dat het straks veel stiller zal zijn. Maar dat geloof ik niet echt hoor.... Daag meester Hans."

Hans: "Daag!"



**PRETTIGE
VAKANTIE!**